

**NIEUWS UIT ROERMOND
EN OMSTREKEN.
DE ST. SERVAASBRON.**

Men schrijft uit Roermond aan het „Hsgz.“:

In den laatsten tijd is er weer groote toeloop om het St. Servaaswater te komen halen als voorbehoed- en genezend middel tegen koorts, keelaandoeningen, keelziekten en Spaansche griep. Als men de lui vraagt, waarom ze dit natuurwater ter genezing van Spaansche griep halen, krijgt men ten antwoord: Spaansche griep is niets anders dan het vroegere „vreezen“, of „vreezen“ of kwade koorts, die om den anderen dag terugkwam, ofwel slechts drie dagen duurde, en toen, in die jaren, was het vreezen ook algemeen, en kwamen de lui van alle kanten Sint Servaaswater halen en werden genezen.

Verhalen van merkwaardige genezingen uit die dagen zitten er bij de oude lui, niet alleen van Nunhem, maar ook van de omliggende plaat-

sen, nog zoo diep in, dat ze een ieder aansporen, om toch St. Servaaswater te gaan halen. Toen we bij den pastoor van Nunhem op kondschap uitgingen, wat eigenlijk St. Servaaswater was, kregen we het volgende te hooren.

Hoog op een berg gelegen is een gewone boeren put, waarbij een kapelletje aan St. Servaas gewijd. Hier, op deze historische plek heet het, heeft St. Servaas aan onze voorouders het H. Geloof gebracht en hen met het water uit dezen put gedoopt, aldus luidt het gevoelen van pastoor Pascal Schmeits.

Pastoor Jacques Vrancken echter schrijft: „meer dan waarschijnlijk komt het ons voor, dat hij (St. Servaas) ook te Nunhem, bij Roermond, ter plaatse, waar thans nog het druk bezocht St. Servatiuskapelletje staat, de bron deed ontspringen, wier water tot op den huidigen dag nog als middel tegen koorts wordt gebruikt“. (Levensschets 1884).

Wat er ook van zij, feit is het, dat hier vele gebedsverhooringen geschieden en dat door alle tijden van het jaar vrome vereerders hier op den berg St. Servaas in zijn kapelletje komen vereeren en het frissche bronwater komen drinken als ook meenemen naar huis voor mensch en dier.

Ook de pastoor vernam uit den mond van genezenen zelf en uit schriftelijke mededeelingen, hem in dank toegezonden, zeer opvallende genezingen en treffende gebedsverhooringen.

Het water wordt op aanvraag gratis toegezonden, mits betaling vooraf van verzendkosten, fleschen en emballage. Er bestaat eene Broederschap van St. Servaas onder hooge goedkeuring van Z. D. H. den Bisschop van Roermond, die er en beschermheer en donateur van is. Men wordt lid door de jaarlijksche bijdrage van een heel kleine aalmoes; de voordeelen zijn vele. Men kan zich aanmelden bij de zelatricsen op

verschillende plaatsen in ons land verspreid, of bij den pastoor der parochie, die er de bestuurder van is. Een bewijs van lidmaatschap wordt bij opname onmiddellijk gratis verstrekt. Het nieuwe ledental bedroeg van Juni 1917 tot November van dit jaar ruim 1800.

De kapel en de put zijn zeer idyllisch gelegen aan den zoom van het groote Leuëdal, door dr. Felix Rutten zoo terecht geroemd als het Ardenner hoekje van Mooi Nederland. In den zomer trekken en bosch en dal, en kapel en put duizenden bezoekers. In de maanden April en Mei is 't er vooral druk, en om de St. Servaasverering, en om de convollaria's of lelietjes-vandalen (hier lepetjes genoemd), die dan ook met duizenden in lieve boeketjes te Roermond op de markt komen. Om dat lieve bloempje getroost de Roermondenaar zich gaarne een verre Nunhemsche reis, en, niet lettend op de grillige weersomstandigheden van de Aprilmaand, ook gaarne een nat pak, als hij zijn lelietjes-vandalen maar heeft. Eenmaal te Nunhem aan St. Servaas' kapel, vindt hij zijn moeite ruimschoots beloond. De schoone vergezichten van af den hoogen St. Servaasberg, de rustieke banken, die als vanzelf tot een zijte uitnoodigen, het lieflijk gekweel der vogelen, de heerlijke nachtegalenslag, de vele kleurschakelingen, het heerlijke dal met zijn zilveren beekje, dat alles en zooveel meer doet gaarne elke vermoeienis vergeten en voor den vromen pelgrim bovendien het alles zeggende vers op marmeren steen gebeiteld:

Hier doopte Sint Servaas
In donkren heidennacht,
En heeft met Christus' leer
Ons volk het heil gebracht.
Sinds wordt hij vroom vereerd
Door 't dankbaar nageslacht,
Dat herwaarts komt en bidt
Vertrouwend op zijn macht,
Dat drinkt aan de oude bron
En heengaat rijk bedacht
Met schat van zegening
En frissche zielekracht.